

ATATÜRK ÖLÜMÜNÜN 70. YILDÖNÜMÜNDE ANILDI

Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk, her yıl dönümünde olduğu gibi bu yıldönümünde de daha büyük bir bağlılıkla ve yokluğu daha çok hissedilerek bütün yurttta, Kuzey Kıbrıs Cumhuriyetinde ve dış temsilciliklerimizde anıldı.

Geleceğimizin ümidi ulusal varlığımızın temeli gençlerimize, geçmişte yararlık göstermiş, isim yapmış büyüklerimizi örnek göstererek; onların körpe dimağlarında milli duyguların gelişmesine hizmet etmek, en başta olan ödevlerimizdendir.

İşte bu amaçla bugün en büyük Türk, Atatürk'ü 70. ölüm yıldönümünde bir kere daha andık. Bu gibi toplantıların çocuklarımızın kişiliklerinin gelişmesinde seçkin bir yeri vardır. Ancak onları bu gibi etkinliklerle Atatürk inkılâplarına ve ülküsüne bağlı birer yurttaş olarak topluma kazandırabiliriz.

Atatürkçülük yas tutmak övgüler dizmekten çok, O'nun fikirleri ışığında, O'nun isteklerine uygun davranışlarda bulunmaktır. 10 Kasım yılın çalışmalarımızın bilançosunun tartışıldığı gün olmalıdır. 10 Kasım bizi Atatürk'e biraz daha yaklaştırmalı, O'nu biraz daha duymaya, düşünmeye ve anlamaya götürmelidir.

Hayatın her yılı, iki baharı ihtiva eder. Bunlardan ilki doğuşun ifadesidir. Toprak bu mevsimde uyanır. Ağaç bu mevsimde yeşerir. Çiçek bu mevsimde açar. Beşeriyet saadetini bu mevsimle sembolleştirir. Fakat sonuncu bahar ölümü süsler. Sararan otlar, dökülen yapraklar, solan çiçekler, boyun büken bayraklarla beraber O'nun da bu mevsimde göçtüğünü unutmamalıyız.

Göz yaşı, insanlar için bir tesellidir. Sevdiğimizize ağlarız, inandığımızı ağlarız, bağlandığımızı ağlarız. Bayraklar, büyük adamların hepsi için yarıya çekildi. Lakin ihtiyar dünya bütün gözyaşlarını O'nun topraklarına serpti. O'ndan evvel hiç kimse böyle ağlamamıştır. O'ndan sonra da ağlamıyor.

Her 10 Kasım günü saat 9,05 geçe köy köy, şehir şehir, milyonlarla beraber, milletçe vatanca sustuğumuzda, kalplerimizin çarpışında bir tek eşsiz heyecan duyulur. Atatürk'ü yürekten sevmenin, O'na inanmanın sonsuz heyecanı.

O'nsuz geçen 70 yıl içinde Atatürk, her gün değerini daha çok anladığımız, her yeni adımda yanbaşımızda olduğunu daha güçlü duyduğumuz, tükenmez aydınlık, ideal varlıktır.

Her 10 Kasım günü bir yas günü değil, omuz omuza, yan yana, gönül gönüle Atatürk'ü anışımız O'nun tükenmez ateşinde aydınlık yarınları doğru hızımızı tazelemek, O'na layık olduğumuzu ispatlamak yolunda ulusça ileri çalışmalara yönelmek, adeta yılların bir muhasebesini yapma günüdür.



YUSUF ÖZMERDİVENLİ
KAYSERİ LİSESİ EMEKLİ MÜDÜR YARDIMCISI
VE FİZİK ÖĞRETMENİ

yusufozmerdivenli@windowslive.com



Türk devletini bir zamanların hasta adamı durumundan kurtararak, bütün dünya milletlerinin itimat ettiği bir devlet haline getiren Atatürk'ü son yıllara kadar hep ağıtlar içinde ve tabii özelliklerini överek değerlendirip durduk. Esas yapılacak bunlar değildir. O'nun yaptığı çalışmaları daha hızla devam ettirmek, O'nun fikirlerini daha hızlı işlemek. Yetiyecek yeni nesli yani sizleri tam bir Atatürkçü olarak yetiştirmektir. Eğer böyle olursa geri kalmışlıktan kurtulup muasır medeniyetler seviyesine erişerek daha rahat yaşama imkanlarına kavuşup medeniyetin meydana getirdiği bütün nimetlerden hep birlikte tam olarak yararlanacağız.

Yalnız Türk milleti için değil, bütün dünya için örnek ve büyük insan olan ATATÜRK hepimiz için doğdu, yetişti ve ömrünce yaşadı.

57 senelik fani hayatından sonra tarihin ebedi hayatına intikal eden Atatürk şüphe yok ki bu millet için bir vatan, bir bayraktır. Atatürk ne sadece bir şef, ne sadece bir insan, ne sadece bir kahramandır. O; bir millet, kolektif bir şuur hülasası, milli bir kudret kaynağıdır. Atatürk'ü şu veya bu bakımdan tahlile kalkışmak O'na beşeri bir sıfat vermek hem imkansız, hem eksik tahlil olur. O'nunla öğünen bu millet, en üstün hazineye malik demektir.

O'na layık olabilmek, mübarek ruhu tarafından alkışlanabilmek için; emanetlerini korumak, prensiplerini uygulamak ve geliştirmek zorundayız. Her 10 Kasım, aynı zamanda O'na bir ulusal hesap verme günüdür.

İşte bizler her yılın bu gününde, O'nun direktiflerini ne dereceye kadar yerine getirdiğimizi anlayabilmek için kendimize aşağıdaki soruları sorup, başarılı olup olmama durumumuzu, vereceğimiz cevaplarla değerlendirmeliyiz;

- 1) Bize emanet bıraktığı Türkiye Cumhuriyeti bütün kuruluşları ve ilkeleriyle dimdik ayakta duruyor mu?
- 2) Yurtta okuma-yazma bilmeyenlerin sayısı süratle azalıyor mu?

- 3) Komşu milletlere ve dünyada aynı düzeyde bulunduğumuz diğer milletlere kıyasla fert başına düşen milli gelir ve milli refahta hızlı bir gelişme oluyor mu?
- 4) Çağdaş uygarlığın gerektirdiği teknolojik aletleri kendi fabrikalarımızda kendimiz yapabilmekte miyiz?

Bütün çalışmalarını, savaşlarını, inkılâplarını hep Türk milletinin kalkınması ve uygarlaşması için yaptı. Bizim de hedefimiz, amacımız bu olacaktır. O'nun yolundan giderek, başlattığı inkılâpları devamlı yaşatıp, yenileri ekleyeceğiz.

Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün kendisini kendi cümleleriyle tarifine bir göz atalım.

Atatürk şöyle diyor:

“Ben manevi miras olarak hiçbir ayet, hiçbir doğma, hiçbir kalıplaşmış kural bırakmıyorum. Benim manevi mirasım bilim ve akıldır...”

Benim Türk milleti için yapmak istediklerim ve başarmaya çalıştıklarım ortadadır.

Benden sonra beni benimsemek isteyenler, bu temel eksen üzerinde akıl ve bilimin rehberliğini kabul ederlerse, manevi mirasçılarım olurlar...”

Atatürk fikirlerinin karşısında olan, iç ve dış düşmanlara karşı uyanık olup; Cumhuriyete ve Türk milletine, devletine sahip çıkacağız. Atatürkçü olacağız. Nasıl mı? İşte okullar ve bu okullarda çalışan Atatürkçü fedakar öğretmenlerle Ne mutlu içtenlikle ben Atatürkçüyüm diyen Türke.

Bir fani olarak kabrinde ve bütün bir milletin sembolü ve kurtarıcısı olarak milletin kalbinde yatan ATA'm müsterih ol. Kurduğun bu devlet, bu milletin dünya durdukça yaşayacaktır.

